

Huis-aan-huis-brief *Omzien naar elkaar*

Editie 1, 18 maart 2020



Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond



Beste dorpsgenoten,

We leven in een onwerkelijke tijd. Waar we enkele weken geleden ons er nog geen voorstelling van konden maken, leven we plots in een nieuwe werkelijkheid in verband met de corona-pandemie. Er zijn drastische maatregelen genomen die onze samenleving ontregelen. Dit alles met de bedoeling om de verspreiding van het virus te vertragen, zodat zoveel mogelijk mensen, indien nodig, medische hulp kunnen krijgen.

Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid en hebben onze kerkdiensten en overige activiteiten afgelast tot in ieder geval 6 april.

Juist in een tijd als deze willen we de kerkgebouwen openen om rust te kunnen zoeken, te bidden, een kaarsje te branden of een gesprek te hebben (in acht nemend de maatregelen door het RIVM voorgeschreven).

De beide kerkgebouwen zijn open (voor zover toegestaan):

Zondag 10:00 - 11:00 uur.

Woensdag 19:00 - 20:00 uur.

en op momenten dat u de kerkdeuren ziet openstaan.

Wij geloven dat deze crisis het beste in mensen boven kan halen. Samen met Beusichem Leeft! willen we daarom hulpzoekers en hulpbieders met elkaar verbinden. En mooie initiatieven uit het dorp bekend maken bij iedereen. Achterop deze brief lichten we ons initiatief toe.

Laten we naar elkaar omzien!

Hartelijke groet,

*Namens de Kerkenraad Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond
Leendert Jan van Lingen (predikant) en Henk de Ronde (voorzitter)*

Persoonlijk gesprek

Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u contact opnemen met de predikant, ds. Leendert Jan van Lingen. Iedere werkdag tussen 9-12 uur (behalve donderdag) via telefoon 06-38 10 17 01 of stuur een e-mail via predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Praktische hulp

Wanneer u praktische hulp nodig heeft (boodschappen doen, hond uitlaten, medicijnen ophalen, e.d.) kunt u contact opnemen met Meta de Graaf van onze diaconie, via telefoon 06 - 12 13 94 77 of via e-mail diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Tijd van Reflectie

De uitbraak en verspreiding van het corona-virus valt samen met de vastentijd. In de vastentijd staan we in de kerk stil bij het lijden van Jezus Christus en leven we toe naar het feest van de hoop en het nieuwe leven: Pasen. Het is vanouds een tijd van reflectie op het leven en een tijd waarin we solidair zijn met hen die lijden.

Oog voor een ander

In Psalm 25 staat het bijbelwoord 'Ik hef mijn ogen tot God'. God die de bron van het leven is. Het Licht. Juist in donkere tijden als deze. Als zijn Licht over je leven valt, geeft je dat rust en vrede én verruimt het je blik. Je krijgt oog voor de ander. Ook voor die vrouw waar de kinderen nu niet meer kunnen komen vanwege besmettingsgevaar. Voor die zzp-er die weken geen inkomsten heeft. Voor die mens die vast blijft zitten in de angst.

Digitaal op de hoogte blijven? Meld je nu aan!

Belangrijke mededelingen, informatie of leuke berichten ivm ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws vanuit onze kerkgemeente delen wij ook via e-mail.

Wil je deze berichten ontvangen, dan kun je je aanmelden via onze website www.kerkbeusichemzoelmond.nl of door een e-mail te sturen naar nieuws@kerkbeusichemzoelmond.nl o.v.v. aanmelding digitale nieuwsbrief.

VOOR ACTUELE INFORMATIE: WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL

*“Iedere goede daad waarbij je andere mensen inspireert,
iets gaat doen voor de burens, weet ik wat allemaal,
kan ook als een virus door het land gaan.
Kan misschien nog wel krachtiger zijn dan corona zelf”*

Rutger Bregman

Zoek je hulp?

Mail u uw hulpvraag naar info@beusichemleeft.nl of diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl. Of belt u met Jeanne van der Gun (06-15 02 50 83) of Meta de Graaf (06 - 12 13 94 77). Zij zullen gezamenlijk de hulp coördineren en beoordelen of we hulp kunnen bieden. Afhankelijk daarvan wordt er een hulpbieder voor u gezocht.

Geeft u aan waar u dringend behoefte aan hebt. Dat kan gewoon een telefoontje ter afleiding zijn. Of misschien durft of mag u het huis niet meer uit, terwijl wel de hond uitgelaten moet worden of de boodschappen gedaan moeten worden. Zoek je oppas voor je kind(eren) of hulp in het thuisonderwijs? Laat het weten!

Wil je hulp bieden?

Hulpbieder worden Kriebelt het bij je, wil je iets doen? Maar heb je geen idee wat er precies nodig is? Ben je gewoon beschikbaar om iets te betekenen? Mail je naam en contactgegevens dan naar ons. We hopen zo een lijst van beschikbare hulpbieders te maken.

Hulpinitiatief bekend maken Hebben je kinderen goede ideeën en willen ze wel iets doen? Of loop jij al even met een inspirerend idee rond?

Wil je een mooi initiatief starten? Wij plaatsen het graag op de volgende huis-aan-huis-brief zodat zoveel mogelijk mensen het onder ogen krijgen. Een gratis advertentie voor een inspirerend hulpaanbod! Vermeld je naam (evt. foto van jou of jullie), je aanbod/initiatief en je contactgegevens. Dan kunnen mensen direct reageren naar jullie. Mail je idee dan naar één van de bovengenoemde e-mailadressen.

Let op! Denk bij alle activiteiten na over hoe je dit zo goed mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM kan doen.

- Geen of minimaal fysiek contact
- Zoveel mogelijk telefonisch en digitaal
- Alleen vrijwilligers die fit zijn.

Doordat maatregelen of richtlijnen van overheid en RIVM kunnen veranderen is het mogelijk dat sommige hulpinitiatieven moeten komen te vervallen of moeten worden aangepast.

Waar zou je allemaal aan kunnen denken?

Praktische hulpinitiatieven:

- Koken van maaltijden.
- De plaatselijke ondernemers steunen.
- Oppassen op kinderen (geschikt voor tieners).
- Een mantelzorger enkele uurtjes ontlasten.
- Een noodzakelijk klein klusje doen (boodschappen, hond uitlaten, etc.).

Meedoen met ons initiatief:

- Helpen hulpzoeker en hulpbieder met elkaar in verbinding te brengen.
- Journalist: interviews met bewoners houden om de impact van corona in onze dorpen een gezicht te geven (geschikt voor tieners en studenten).

Opfleure-initiatieven:

- Een knutsel maken voor iemand die het nodig heeft (geschikt voor kinderen).
- Een of meerdere kaartjes schrijven (ook leuk voor kinderen).
- Wat lekkers bakken en er een geïsoleerd iemand mee verrassen.
- Muziek maken (ook geschikt voor kinderen).

Helpen bij een voedselbank of in ziekenhuis?

(www.ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/nieuws/artikel/helpende-hand).



Beusichem Leeft!
Leefbaar dorp in de gemeente Buren

www.beusichemleeft.nl



**Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond**

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Omzien naar elkaar is een initiatief van Beusichem Leeft! en de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond